

Graag had ik nog even heel kort het woord genomen voor dat we samen nog een glaasje klinken op het nieuwe politieke jaar.

2014 was voor onze Hoeilaartse N-VA –afdeling een bewogen jaar. Een jaar van verandering, een jaar van settelen, een jaar van wisselen en vooral een jaar van zoeken.

2014 moest het jaar worden waarin we eindelijk de visie, voor de komende jaren, zouden mogen beluisteren die de OpenVLD, samen met PROHoeilaart, uitwerkte. Maar nee, 2014 is net zoals 2013 een jaar geworden waarin men zich verschuilde achter nieuwe wetgevingen en waarin men vooral getracht heeft om het gat van vele uitgaven terug op te vullen. Maar visie? Nee. Je kan ze lezen in het meerjarenplan en bestaat uit 6 kleine puntje van 12 regels. Waaronder 1 hele kleine: “De gemeente Hoeilaart wil met een open geest haar Vlaams Karakter behouden en benadrukken. Punt.” Van een ‘hoe’ is er helemaal geen sprake.

2014 was het jaar waarin ik als gemeenteraadslid ontdekte dat je als schepen gerust je verantwoordelijkheden naast je neer kan leggen, dat er heel wat gemeenteraadsleden papegaaien zijn van hun burgemeester en niet meer voor hun eigen mening uitkomen, dat de samenwerking met CD&V nog steeds heel leerrijk is en ook zijn vruchten afwerpt, maar dat het bovenal niet eenvoudig is om in een gemeente als Hoeilaart gemotiveerd te blijven om voor verandering te zorgen.

In 2014 ontdekte ik dat onze Franstalige afgevaardigde in de gemeenteraad meer met de oppositie meestemt dan met de meerderheid.

2014 was het jaar waarin ik maandelijks mocht beluisteren hoeveel belastingverhogingen er mij in 2015 en ook de volgende jaren te wachten staan. Het jaar waarin men het woord ‘kansarmoede’ ter sprake bracht, maar waar het tot op heden bij ‘ter sprake’ is gebleven.

Maar laten we 2014 nu even laten voor wat het was en vooruitkijken naar 2015.

Het komende jaar moet voor mij het jaar worden van de creativiteit. We moeten samen op zoek gaan naar creatieve initiatieven om de verstedelijking tegen te gaan, om mensen samen te brengen, om het Vlaamse Karakter, in onze gemeente opnieuw te versterken. En dit samen met onze Vlaamse buurtgemeenten. De recente gebeurtenissen in de wereld hebben vandaag al een grote impact maar gaan in de toekomst een nog veel grotere impact hebben op hoe onze maatschappij verder gaat evolueren. De diversiteit, de anders-taligheid, zal alleen maar toenemen. Positief, maar ook een uitdaging. Een uitdaging die volgens mij heel wat creativiteit van de besturen zal vragen.

2015, laat de creativiteit maar komen.

Els Menu